

# Evangelisation och vallfärd 2023

FÖR NORRLANDS KATOLSKA FÖRSAMLINGAR - NORRLANDS DEKANAT

Temat i år är ”Kyrkan i Norrland – då, nu och i framtiden”. Om katolska kyrkans första tid i Sverige. Vi jämför med idag, samtalar om kyrkans framtid – hur kan kyrkan växa? Hur kan vi evangelisera oss själva och sprida evangeliet till andra?

**TID** - Från söndag 4 juni till tisdag 6 juni 2023. **PLATS** - Sundsvall och Härnösand. I Sundsvall ordnas övernattning på vandrarhem. Möjlighet att komma redan 3 juni (lördag eftermiddag/kväll), speciellt för dem som har lång resväg. Hyrd buss går fram och tillbaka från Luleå och plockar upp resenärer utefter vägen. Preliminär avgångstid 3 juni 10.00 från katolska kyrkan Luleå, ungefärlig tid Skellefteå i 11.45 (plats enligt överenskommelse), ungefärlig tid Umeå 13.30 (plats enligt överenskommelse). Återresa 6 juni, avgång från Sundsvall ca 13.00

**AVGIFT** - Vi ordnar allt så billigt det går. Vi har fått bidrag från Biskopsämbetet och får visst stöd från Bilda. Detta gör att kostnaden inte blir så hög, speciellt för ungdomar. **Beräknad kostnad 1.280 kr inkl mat, aktiviteter och bussresor. Inkl boende på vandrarhemmet: 1.950 kr, billigare för ungdomar.**

## PROGRAM

### SÖNDAG 4 JUNI

09.30 mässa i Nacksta Sankt Olof i Sundsvall. (I samband med mässorna finns tillfälle till bikt). Förstärkt kyrk-kaffe/lunch. Därefter i buss till Selångers Pilgrimscentrum.

**Selångers Pilgrimscentrum.** Guidning och andakt vid den medeltida kyrkoruinen vid Sankt Olofs hamn. Örtagården vid Pilgrimscentrum, kort vandring på pilgrimsleden, med buss till Sankt Olofs källa, väster om Sundsvall. Sankt Olofs kyrka i Sundsvall var från mitten av 1950-talet den första katolska kyrkan norr om Hudiksvall efter reformationen. Då omfattade församlingen hela Norrland, utom Gävle. Sankt Olof och Selånger var viktiga.

**Middag och kvällsprogram.** I Nacksta Sankt Olof, med bland andra fader Conny Årlind. Sedan till vandrarhemmet för övernattning.

### MÅNDAG 5 JUNI

Gemensam resa med bussen först till Alnö fina medeltida kyrka, med guidning. Därefter till Härnösand och Murbergets medeltidskyrka. Visning av medeltida konst. Lunch på Murbergets restaurang (Länsmuseet Väster-norrland). Gemensam mässa med Härnösands församlingsmedlemmar i Ånge kyrka. Åter med bussen till Sundsvall.

**Middag och kvällsprogram.** Bland annat ”Biskopssynoden 2023” – rapport från Stiftets pastoralkonferens om hur arbetet fortgår. Åter till vandrarhemmet för övernattning.

### TISDAG 6 JUNI

Frukost. Samtal och sammanfattning. Avslutningsfest i Nacksta Sankt Olof med Mässa, lunch och hemfärd.

## VÄLKOMMEN

**DATUM:** 4–6 JUNI 2023

**ANMÄLAN:** ELIN.HANSSON@BILDA.NU ELLER 076-949 53 91

**FRÅGOR:** ELIN.HANSSON@BILDA.NU ELLER 060-740 40 37

**SISTA ANMÄLNINGS DAG:** 15 MAJ 2023

Planeringsgruppen: Monika Forslund, Elisabet Finné och Ulrika Håden i Sundsvall, Elin Hansson, Bilda Sundsvall, Theodora Sauma i Östersund, Katarzyna Forsberg i Härnösand, Carmen Karlsson i Luleå, Marianne Johansson i Umeå, Patrik Öbrink i Gävle, Elisabeth Andersson i Sörforsa, i samråd med dekanen, fdr Per Idergard.

